

ΤΕΤΑΡΤΕΛΙΑ

10^ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
Εφημερίδα των μαθητών του Δ3
Τεύχος : 2^ο Σχολικό έτος : 2013-14



17 Νοέμβρη 1973
17 Νοέμβρη 2013



40 Χρόνια μετά ...



Το σκηνικό από τη σχολική μας γιορτή
για το πολυτεχνείο.



ψωμί - παιδεία - ελευθερία



Η σχολική μας γιορτή για το Πολυτεχνείο



Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου εμείς τα παιδιά του Δ1, Δ2, Δ3, του 10^{ου} Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, κάναμε τη σχολική μας γιορτή για το Πολυτεχνείο.

Όλοι μαζί μέσα από τα ποιήματα, τα τραγούδια και τα σκέτς, τιμήσαμε ΕΚΕΙΝΑ τα νέα παιδιά ΤΟΥ Πολυτεχνείου του '73 που έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.

Με κόκκινα γαρύφαλλα στις μπλούζες μας και με μια φωνή δώσαμε σε όλους το μήνυμα : « ψωμί - παιδεία - ελευθερία »

Έγραψε ο μαθητής : Κωνσταντίνος Παπαδάς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973

<< Η Εξέγερση >>

Την περίοδο του 1967-1973 την Ελλάδα την είχαν καταλάβει οι χουντικοί. Ο κόσμος διαδήλωνε διαρκώς εναντίον της χούντας.

Ένα βράδυ του Νοέμβρη πολλοί φοιτητές μπήκαν στο πολυτεχνείο. Το κυριότερο σύνθημά τους ήταν <<ψωμί - παιδεία - ελευθερία>> και από τον ραδιοφωνικό σταθμό που είχαν, το σύνθημά τους, ακούγονταν σε όλη την Αθήνα.

Οι χουντικοί εξαγριωμένοι έδωσαν εντολή σε ένα ταγκ να εισβάλλει στο πολυτεχνείο και να διαλύσει τους φοιτητές.

Το αποτέλεσμα της εξέγερσης του πολυτεχνείου ήταν η χούντα να χάσει την δύναμή της και τελικά να πέσει έναν χρόνο αργότερα.

Έγραψε ο μαθητής : Δημήτρης Ταγγίρης

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύθηκε το 1836 και είναι το πιο παλιό και φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας. Το 1873 εγκαταστάθηκε σε συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο της πρωτεύουσας στα μισοτελειωμένα ακόμη κτίρια της οδού Πατησίων και ονομάστηκε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προς τιμή των μεγάλων ευεργετών Γεώργιο Αβέρωφ, Νικόλαο Στουρνάρη και Ευάγγελο Τοσίτσα των οποίων η γενέτειρα ήταν το Μέτσοβο, μία μικρή ιστορική πόλη στην Ήπειρο. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε. Οι χουντικοί ήταν τύραννοι και καταπιεστές. Όποιος δεν υπάκουγε σε αυτούς τον έκλειναν φυλακή στα ξερονήσια. Στις 17 Νοέμβρη 1973 ένα ταγκ μπαίνει στο Πολυτεχνείο και τα ισοπεδώνει όλα. Ο κόσμος όλος είχε βγει στους δρόμους και φώναζε συνθήματα όπως: «ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Οι φοιτητές που ήταν μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο έδωσαν αγώνα για να έχουμε εμείς τώρα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Έγραψε η μαθήτρια :
Μαρία Ζμπάινου



Ανακύκλωση για καλό σκοπό!

Μαζεύουμε καπάκια
για αναπηρικά καροτσάκια



Ανακύκλωση είναι όταν μαζεύουμε και επαναχρησιμοποιούμε διάφορα υλικά που πετάνε οι άνθρωποι όπως πλαστικά, χαρτιά και άλλα. Η κυρία Μελίνα, η κυρία των αγγλικών στο σχολείο μας, έχει ζητήσει να μαζεύουμε τα πλαστικά καπάκια από μπουκάλια και να τα δίνουμε σε μια εταιρία ανακύκλωσης. Η εταιρία ανακύκλωσης θα αγοράσει ένα αναπηρικό καροτσάκι για κάποιον που το χρειάζεται. Όμως πρέπει να μαζευτούν 4 τόνοι, περίπου όσο ζυγίζει ένας ελέφαντας! Επειδή είναι πάρα πολλά οι 4 τόνοι, σας ζητάμε να βοηθήσετε όλοι και έτσι όλοι μαζί να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη!

Έγραψε ο μαθητής: Δημήτρης Σκάζας

Στον ελαιώνα στο Σοφικό



Η εκπαιδευτική μας επίσκεψη στο Οικολογικό λιοτρίβι στο Σοφικό Κορινθίας



Στο οικολογικό λιοτρίβι

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, η τάξη μας το Δ3 και τα άλλα τμήματα της τετάρτης πήγαμε εκδρομή στο Οικολογικό λιοτρίβι Σοφικού Κορινθίας. Στην αρχή επειδή ήταν κλειστό πήγαμε σε έναν ελαιώνα και είδαμε ελιές. Μελετήσαμε μια ελιά. Ήταν ήμερη και στη ρίζα της είχε άγρια παράριζα. Επίσης κάποιοι καρποί της είχαν μολυνθεί από τον Δάκο, ένα ζουζούνι που τσιμπάει τον καρπό της ελιάς και γεννάει μέσα του ένα σκουληκάκι, που χαλάει τον καρπό και αφήνει μαύρες βούλες.

Στη συνέχεια πήγαμε στο οικολογικό λιοτρίβι και εκεί είδαμε τη διαδικασία της ελιάς να γίνεται λάδι. Από ένα μεγάλο χωνί που έριχναν τις ελιές, ανέβαιναν από ένα αναβατόριο όπου σε κάποιο σημείο ο αέρας έπαιρνε τα φύλλα από τις ελιές και τα έδιωχνε έξω από το λιοτρίβι, κατόπιν πήγαιναν στο πλυντήριο για να πλυθούν, ύστερα από άλλο αναβατόριο στον σπαστήρα που τις έλιωνε, τις έκανε πολτό και μετά ο πολτός πήγαινε στους μαλακτήρες που άλεθαν τον πολτό και από εκεί στο διαχωριστήρα για να βγει το λάδι.

Στο τέλος οι δάσκαλοι μας μας πρόσφεραν ψωμί βουτηγμένο στο φρέσκο λάδι που έβγαине από το λιοτρίβι μαζί με λεμόνι και ρίγανη.

Ένιωσα υπέροχα, μου άρεσε πολύ και ελπίζω να ξαναπάμε.

Όλα ήταν πολύ ωραία!!!

Έγραψε ο μαθητής: Κωνσταντίνος Παππάς

Επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια (Μέρος 1ο)

Ο παγοπώλης



Παλιά δεν υπήρχαν ψυγεία γι αυτό οι άνθρωποι αγόραζαν πάγο από τον παγοπώλη για να διατηρήσουν τα τρόφιμα τους. Ο παγοπώλης είχε ένα φορτηγάκι η ένα τρίκυκλο ,που ήταν γεμάτο με πάγο και πήγαινε κάθε μέρα στα σπίτια και σε μαγαζιά

*Παγοπώλη φέρε πάγο
Μες στα τρόφιμα να
βάλω
Να κρυώσει το νεράκι
Για να δροσιστώ
λιγάκι.*

Ο γαλατάς



Το επάγγελμα του γαλατά δεν το συναντάμε πια γιατί σήμερα αγοράζουμε γάλα από τα καταστήματα τροφίμων.

Παλιά όμως δεν υπήρχαν καταστήματα για να αγοράζουν οι νοικοκυρές γάλα γι αυτό υπήρχε ο γαλανότατος με το γαϊδουράκι του, πήγαινε γάλα από το χωριό στην πόλη.

*Γαλατά μου, γαλατά
φέρε γάλα και σε μας
φρέσκο, άσπρο και αγνό
νόστιμο και υγιεινό.*

Έγραψε ο μαθητής: Γιώργος Οικονόμου

Η βιβλιοθήκη της τάξης μας



Φέτος, με το ξεκίνημα της καινούριας σχολικής χρονιάς ο δάσκαλός μας αποφάσισε να ανανεώσουμε την τάξη μας. Μέσα στην ανανέωσή της ήταν και η κατασκευή μιας βιβλιοθήκης.

Αυτή η βιβλιοθήκη έχει δύο μέρη. Κάθε μέρος είναι φτιαγμένο από μια παλέτα και πέντε πηχάκια. Τα τρία πηχάκια χρησιμοποιούνται ως ράφια και τα άλλα δύο είναι βιδωμένα στους τάκους της παλέτας για στηρίγματα. Η κάθε παλέτα χωράει περίπου δεκαπέντε βιβλία περίπου και είναι ήδη γεμάτες.

Η βιβλιοθήκη της τάξης μας είναι τοποθετημένη ανάμεσα στον πίνακα και την πόρτα. Κοντά της υπάρχει ένας χώρος ανάγνωσης για να διαβάζουν οι φιλοξενούμενοι και οι μαθητές της τάξης μας. Αργότερα θα τη βάψουμε και ίσως της βρούμε καλύτερη θέση, το σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε μία καινούρια βιβλιοθήκη στην τάξη μας.



Έγραψε ο μαθητής: Αργύρης Νόσσης